

Een blondje komt de garage binnen en vraagt de garagehouder of hij een "ZevenHonderdenTien" heeft.

De garagehouder staat perplex en vraagt haar: "Wat is dat?"



Zij antwoordt, "Je weet wel, dat kleine ding juist in het midden van de motor, ik heb het verloren en moet het dus vervangen. Ik heb nooit anders geweten dan dat het daar was."

De garagehouder,
nog niets wijzer, geeft
de dame een blad
papier en een potlood
en vraagt haar te
tekenen hoe dat ding
er uit ziet.

Zij tekent vervolgens
een cirkel met in het
midden 710.



De garagehouder neemt het blondje dan maar mee naar de eerste de beste auto, opent de motorkap en vraagt haar: "Heeft deze auto ook een ZevenHonderdenTien?".

Het blondje zegt en wijst:
"Maar natuurlijk, hij zit dáár toch".



Groetjes van de garagehouder..